

Nieuwsbrief 7

De Waterlandse melkschuit

SEPTEMBER 2013

Uitgave van Stichting de Waterlandse Melkschuit, Secretariaat: Durgerdammerdijk 143, 1026CH Durgerdam, zie ook: www.waterlandsemelkschuit.nl

In dit nummer:

**Tweede druk van
boek verschijnt**



Pagina 3

**Kennismaken met
Jacob van Zalinge**



Verkoop start van 50 euro scheepsparten

Het bestuur van Stichting de Waterlandse melkschuit heeft besloten om ook scheepsparten van 50 euro uit te brengen. Voor velen is de aanschaf van een part van 500 of 1000 euro een te grote aanslag op het budget.

De 50 euro parten geven recht op het meevaren gedurende een dagdeel met de Waterlandse melkschuit. De parten zijn te bestellen door 50 euro over te maken op de bankrekening van de stichting. Rekening 14.98.13.929, t.n.v. Stichting de Waterlandse Melkschuit Amsterdam. Vergeet u niet om uw postadres op te geven bij de overschrijving?

Waterlandse melkschuit replica is klaar Jacob van Zalinge gedoopt

Op vrijdag 6 september is onder grote belangstelling de Waterlandse melkschuit gepresenteerd in Nieuwendam. Onder applaus voer de melkschuit vanuit de sluis langs de verzamelde belangstellenden. Vervolgens werd de naam van het vaartuig bekend gemaakt. De boot gaat Jacob van Zalinge heten. De dochter van Jacob van Zalinge, Marja van Zalinge en haar echtgenoot Jos Dreesens onthulden de naambor-

den. Daarna werd de melkschuit gedoopt door de burgemeesters van Amsterdam, Oostzaan, Landsmeer en Purmerend, bijgestaan door de stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Amsterdam Noord. De doop werd uitgevoerd door melk over de boeg van de Jacob van Zalinge te werpen. De melk werd verzorgd door Albert Hoeve uit Zunderdorp.

Lees verder op pagina 2

NWB-Bank steunt de Waterlandse melkschuit.

De Nederlandse Waterschapsbank heeft ons project gesteund met de aankoop van scheepsparten voor een bedrag van 5000,- euro! Een fantastische bijdrage en een voorbeeld dat navolging verdient. Immers we hebben nog ongeveer 15.000 euro nodig om al onze plannen te realiseren.



Na een gezongen bijdrage van Het Koor aan het IJ en een welkomstwoord door stichtingvoorzitter Floor van Dusseldorp werden de sluisdeuren geopend. Voor het eerst sinds 105 jaar voer er op deze historische plek weer

een melkschuit. Het publiek gaf de replica enthousiast een spontaan applaus. De roeiers Roel, Tom, Henk, Pepijn, Arie en Maarten meerden vervolgens de gloednieuwe replica af en zetten de masten op.



De vier burgemeesters en de stadsdeelvoorzitter dopen de Jacob van Zalinge met echte Waterlandse melk van de Stadshoeve uit Zunderdorp. Van links naar rechts: Paul Möhlmann van Oostzaan, Don Bijl van Purmerend Eberhard van der Laan van Amsterdam, Astrid Nienhuis van Landsmeer en rechts vooraan stadsdeelvoorzitter Rob Post. Burgemeeste Van Der Laan hield nog

een korte toespraak waarin hij zijn grote waardering uitsprak voor het initiatief van de stichting.

De bouwers Peter van Lieshout en Jochem van Roon stonden het allemaal glunderend aan te zien en zij ontvingen veel complimenten over het resultaat van hun werk.

Foto's: Henk van Breemen, Arthur van 't Hof en Alice Hoogstad.



De tweede druk van het boek over de Waterlandse melkschuit is verschenen.

Dit boek, geschreven door Anton Wegman, vertelt de geschiedenis van dit bijzondere vaartuig dat voor de economie van Waterland zo belangrijk is was.

Ook wordt duidelijk hoe belangrijk de verkoop van melk aan Amsterdam was en hoe de zuivelboeren werkten.

Het boek is veel meer dan een verzameling feiten over een verdwenen scheepstype, maar een samenhangend verhaal over productie, transport en verkoop van Waterlandse melk.

De schrijver heeft tientallen afbeeldingen in kleur verzameld en geeft daar in uitgebreide bijdragen veel uitleg bij.

Een ideaal boek om cadeau te geven of te krijgen voor iedereen die belangstelling heeft voor de lokale geschiedenis van Waterland en Amsterdam. Ook voor liefhebbers van varende erfgoed is het een prachtig bezit.

De opbrengst gaat geheel naar het replica-project.

Het boek is te bestellen door 14,95 + 4,- verzendkosten over te maken op rekening 14.98.13.929 van Stichting de Waterlandse Melkschuit te Amsterdam.

Vergeet vooral niet om uw adres op de betaling te vermelden.



De 100-jarige Jacob van Zalinge op de fiets in Zunderdorp. (Foto: collectie Marja van Zalinge)

Jacob van Zalinge, de dichter van Zunderdorp en Waterland

De replica van onze Waterlandse melkschuit is genoemd naar Jacob van Zalinge. Hij was melkveehouder en melkboer maar vooral als dorpsdichter zal hij in Waterland in de herinnering blijven voortleven. Hij werd geboren in 1895 in Zunderdorp en overleed er in 1995. Zijn hele leven bleef hij verknocht aan zijn dorp, maar wereldvreemd was hij zeker niet, zoals blijkt uit zijn gedichten. In Zunderdorp was hij een bekende verschijning die bij allerlei gelegenheden in de pen klom. In de bundel die bij zijn

honderdste verjaardag werd samengesteld, kom je gedichten tegen over de bevrijding in 1945, het jubileum van de ijsclub of de voetbalvereniging, de seizoenen, of de krantenbezorger die in de sloot viel. Maar ook schreef hij over zijn geliefde Waterland, over het afscheid van het schoolhoofd, en over het veranderende boerenleven. Alle facetten van het bestaan konden voor hem een aanleiding zijn om een gedicht te schrijven. Jacob heeft veel zien veranderen in zijn lange leven. De mechanisatie in de landbouw heeft hij van

dichtbij meegemaakt, en ook de uitbreiding van stad die steeds verder oprukte in Waterland, immers Amsterdam Noord bestond nog niet toen hij jong was. Geboren als zoon van een boer, trok zijn hart naar de melkveehouderij. Tijdens de

Als jongen heeft hij de laatste melkschuiten nog zien varen.

grote watersnood van 1916 vervulde hij - vanwege de mobilisatie - zijn dienstplicht in Alkmaar, maar kreeg geen verlof om thuis te helpen met het in veiligheid brengen van de koeien. Hij is toen gedrost, bij zijn terugkeer in de kazerne werd hij veroordeeld en opgesloten voor desertie. 'Als hij er over vertelde, dan werd hij nog kwaad,' zegt zijn dochter Marja, als ze herinneringen ophaalt aan haar vader.

DE EEUW VAN JACOB

In zijn jeugd werd er in het boerenbedrijf nog veel gevaren met de jol en met de plat, maar dat veranderde en na de oorlog ging al het verkeer over de weg.

Jacob kreeg zijn eigen bedrijf, hij had zijn weilanden verspreid rond het dorp liggen. Naast de melkveehouderij verkocht hij een groot aantal jaren ook melk in de stad. Zijn wijk was in de Jordaan, waar hij met zijn paard-en-wagen, via de pont, heen reed. Veel Waterlanders deden dat, tot de melkwinkels in de stad de overhand kregen en melk niet meer los werd verkocht, maar in flessen die van de melkfabriek kwamen. Het leven van Jacob van Zalinge markeert de overgang van de kleinschalige agrarische samenleving naar de huidige moderne wereld, waar ook een dorp in Waterland onderdeel van is.

Als jongen heeft hij de laatste melkschuiten nog zien varen. Dorpsgenoten, en burens vertelden spannende verhalen over de tochten naar Amsterdam over het grote water van het IJ. Hij schreef erover in het gedicht dat op de volgende pagina staat.

De melkbus zal verdwijnen
Op het advies van hogerhand
De tankwagen gaat verschijnen
In ons zuivelrijke Nederland.
Vroeger gingen wij te melken
Met het schuitje of de jol
Als de bloem was aan 't ontwelken
Hadden wij de bussen vol.

De stadsvaartboer stond reeds te wachten
Bij de hoek der Kerklaan op de melk
Met de melkschuit vervoerden zij hun vrachten
Het kostbaar vocht dat goed is voor elk.
Zeiland soms over woeste baren
Over het IJ naar Amsterdam
Ons voorgelacht kende geen gevaren
Via het Sluisje van Nieuwendam.

Hun ligplaats was de Prins Hendrikkade
Tegenover de Sint Nicolaaskerk
Bussen en emmers werden uitgeladen
Zo aanvaarde men het dagelijks werk.

Vele jaren is dat zo gegaan
Totdat de melkschuit had afgedaan.
Thans ziet men op velerlei wegen
De tankwagen der CMC.

Grote boeren, boerderijen welgelegen,
Vinden dit een goed idee
Mechanisatie op de boerderijen
Krijgt steeds meer de overhand.

Menig boer laat zich verleien
Om vlugger te werken op het land!
De melkgift wordt steeds groter
Onze koeien geven goed.
Meer hoeveelheid meer aan boter
Hoe moet dat met die overvloed?

Grotere bedrijven, meerdere koeien
Op hetzelfde akkerland
De E.E.G. gaat zich er mee bemoeien
Tot welzijn van de boerenstand?

De kleine boer die zal verdwijnen
In de bussen melken raakt gedaan
Toch blijft de zon voor hem ook schijnen
Op zijn verdere levensbaan.

De Jacob van Zalinge te zien bij Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam



De replica van de Waterlandse melkschuit ligt tot 1 oktober aan de steiger bij het Scheepvaartmuseum.
Op zondag 22 september zal Anton Wegman, schrijver van het boek over de melkschuit,

daar uitleg geven. Hij is van 13.30 tot 16.00 uur aanwezig. Een mooie gelegenheid om een bezoek aan Het Scheepvaartmuseum te combineren met het uitgebreid bekijken van de Jacob van Zalinge.

De bouw van de Jacob van Zalinge werd mede mogelijk gemaakt door:

NWB) BANK

 Provincie
Noord-Holland

 Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord